

Ακόμα μπορεί να κερδίσει πράγματα ο Αλέξης Τσίπρας, αν ξέρει πώς να παίξει σωστά τα χαρτιά του. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρώπης από ένα πιθανό Grexit θα είναι γεωπολιτικό, τονίζει ο W. Münchau.

Σε νέο άρθρο του στην ιστοσελίδα του περιοδικού Spiegel, ο Wolfgang Münchau υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, αν και στη γωνία, έχει ακόμα κάποια ισχυρά γεωπολιτικά χαρτιά, αρκεί να ξέρει πώς θα παίξει.

Ο γνωστός αρθρογράφος δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος ως προς το αποτέλεσμα της τρέχουσας διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ελλάδας και των εταιρών της. Οι **συμβολισμοί**, όπως λέει, δεν βοηθούν πια. Το ότι οι τόνοι μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας έχουν μαλακώσει δεν παίζει πλέον κανένα ρόλο. Τώρα πια, το μόνο πραγματικό ζήτημα είναι αν θα υπάρξει μια τεχνικά βιώσιμη λύση κι ένας πολιτικά βιώσιμος συμβιβασμός για τις δύο πλευρές.

Όμως προκειμένου να συμβιβαστούν, θα πρέπει και οι δύο να υποχωρήσουν σε θέσεις που θα σημαίνουν **πολιτική αυτοκτονία**.

Τώρα η Μέρκελ θερίζει τα θρύψαλα της πολιτικής της, γράφει ο Wolfgang Münchau. Στο Μινσκ έκανε μια συμφωνία ανακωχής, η οποία δεν έλυσε κανένα πρόβλημα, όμως με αυτόν τον τρόπο του περιμένω-μέχρι-να-τελειώσει δεν λύνονται οι οικονομικές κρίσεις. Η οικονομική ιστορία διδάσκει ακριβώς το αντίθετο, γράφει ο συντάκτης, προσθέτοντας ότι όποιος προσπαθεί να κρύψει μια οικονομική κρίση κάτω από το χαλί διαπιστώνει γρήγορα ότι το χαλί δεν αντέχει για πολύ.

Αν λοιπόν παρά τα μεγάλα λόγια η Ελλάδα αφεθεί να καταρρεύσει, όλοι θα θυμηθούν τα λόγια της Μέρκελ, όταν έλεγε: «Αν αποτύχει το ευρώ, θα αποτύχει η Ευρώπη». Διότι **έτσι ακριβώς θα αποτύχει η Ευρώπη**

Μπορεί βέβαια, όπως επισημαίνει ο München, τα ομόλογα των περιφερειακών χωρών να μην έχουν τις συνέπειες που αναμένονταν παλαιότερα, όμως το πρόβλημα της Ευρώπης θα είναι **γεωπολιτικό**: μία έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα είναι το πρώτο πισωγύρισμα της Ε.Ε. στην Ιστορία της, αλλά και η επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει νομισματική ένωση, παρά ένα σύστημα σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας με ανοικτές πόρτες.

Αν ο Α. Τσίπρας βρει κάποιον τρόπο να ξεπεράσει τα άμεσα χρηματοδοτικά προβλήματα, τότε έχει καλύτερα διαπραγματευτικά χαρτιά στα χέρια του από την Α. Μέρκελ. Και πιθανόν να έχει και την πολιτική επιλογή να συνταχθεί με τον Πούτιν, τονίζει ο αρθρογράφος. Ίσως λοιπόν δεν ήταν τυχαίο το ότι λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συνάντησής του με τη Γερμανίδα καγκελάρια εξήγγειλε πως **θα μεταβεί σύντομα και στη Μόσχα**

Ο Τσίπρας παίζει με όλες τις πλευρές γιατί μπορεί, σημειώνει ο München. Όμως τι θα γίνει αν χάσει; Θα κάνει πίσω στο παρά πέντε για να γλιτώσει από μια χειρότερη ανθρωπιστική κρίση; Ή μήπως βλέπει ήδη πλεονεκτήματα για τη χώρα του, αν η Ευρώπη και οι άλλοι την αναγκάσουν να βγει από την ευρωζώνη;

«Δεν μπορώ να ξέρω τους υπολογισμούς του», τελειώνει το άρθρο του ο Γερμανός αναλυτής, τονίζοντας πως το τραγικό στην όλη κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει καμία καλή κοινή λύση, ή τουλάχιστον καμία η οποία θα λειτουργούσε πολιτικά και οικονομικά για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Münchau: Το ισχυρό χαρτί του Τσίπρα είναι... γεωπολιτικό

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Τρίτη, 17 Μάρτιος 2015 09:40 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 24 Μάρτιος 2015 12:45
