

Για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα. Νευρική κρίση στο ιερατείο των Βρυξελλών προκαλεί η επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα και το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνιών σε νευραλγικούς τομείς όπως η ενέργεια ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία.

Στις Βρυξέλλες ανησυχούν επίσης και για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να ζητήσει από τον Βλαντιμίρ Πούτιν οικονομική βοήθεια. Ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία η Μόσχα συμφωνήσει για ένα δάνειο προς την Ελλάδα της τάξεως των 10 με 15 δισεκατομμυρίων ευρώ τινάζεται στον αέρα ολόκληρος ο σχεδιασμός των δανειστών για οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας μας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρέμουν στην κυριολεξία μια στροφή της Ελλάδας προς τη Μόσχα γιατί μια τέτοια εξέλιξη αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες στο λεγόμενο αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο όπως παρομοιάζουν οι Αμερικανοί τη χώρα μας για να δείξουν τη δεσπόζουσα γεωστρατηγική της θέση. Το ενδιαφέρον των ξένων μέσω μαζικής ενημέρωσης για την επίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα αποκαλύπτει την αγωνία Αμερικανών και Ευρωπαίων για τις κρίσιμες συνομιλίες στη Μόσχα που μπορεί να είναι καθοριστικές για το μέλλον της χώρας μας. Είναι ξεκάθαρο ακόμη και για τους αδαείς περί της διπλωματίας και της γεωπολιτικής, ότι η νέα πολυδιάστατη πολιτική που έχει αποφασίσει να εφαρμόσει στο διπλωματικό πεδίο η κυβέρνηση Τσίπρα, έχει αρχίσει να ενοχλεί τη Δύση.

Ιδιαίτερα, η στροφή προς την Ρωσία, αρχής γενομένης με την επίσκεψη Κοτζιά στην Μόσχα, δημιουργεί περίεργους συνειρμούς και προκαλεί έντονη ανησυχία στα «γεράκια» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του διευθυντηρίου των Βρυξελλών. Ενδεικτικό του γεγονότος, είναι η περίεργη «σιωπή» της Ουάσιγκτον και το «ουδέν σχόλιον» της Κομισιόν δια της εκπροσώπου Μίνα Αντρέεβα για την επικείμενη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Μόσχα στις 8 Απριλίου.

Επιπροσθέτως, η προχθεσινή συνέντευξη του αρμόδιου επιτρόπου Οικονομίας Πιερ Μοσκοβισί, στην πορτογαλική εφημερίδα «Diario Económico», δίνει ακόμη έναν τόνο ανησυχίας παρά την επιχειρούμενη από τον ίδιο διασκέδαση των εντυπώσεων: «Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα πρέπει να συναντηθεί ο κ. Τσίπρας με τον κ. Πούτιν. Είναι σαφές

ότι η Ρωσία δεν αποτελεί εναλλακτική για την Ελλάδα. Η θέση της Ελλάδας είναι στην Ευρωζώνη και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας». Και μόνο η επισήμανση ότι «η Ρωσία δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για την Ελλάδα» εξηγεί ακριβώς το κλίμα ανησυχίας του διευθυντηρίου των Βρυξελλών.

Αλλαγή στάσης

Η επικείμενη επίσκεψη Τσίπρα στην Μόσχα ως εκ της φύσεως θεωρείται μείζον γεγονός στην γεωπολιτική και στην διπλωματία, καθώς από το αποτέλεσμα της θα κριθούν πολλά.

Τόσο σε οικονομικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο. Μια ενδεχόμενη συμφωνία για παράδειγμα, της κατασκευής του ρωσικού αγωγού Turkish Stream και της προέκτασής του, του λεγόμενου «βαλκανικού αγωγού» που ήδη κατασκευάζει η Gazprom στα Σκόπια αλλάζει άρδην τα γεωπολιτικά και οικονομικά δεδομένα στην περιοχή. Ειδικότερα για την Ελλάδα: καθίσταται βασικός παίκτης στην ενεργειακή αγορά της Ευρώπης και επίσης: και μόνον το ζεστό χρήμα που θα ρέει στα ταμεία της Ελλάδας, λόγω του διαμετακομιστικού κέντρου που θα γίνει στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης στα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία, η μείωση της τιμής του εισαγόμενου φυσικού αερίου, οι χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν, τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα έχουν στοχοπροσήλωση στον αναπτυξιακό χαρακτήρα, αποτελούν μια οικονομική όαση στην έρημο της μνημονιακής καταστροφής που προκάλεσαν οι Ευρωπαίοι «φίλοι μας» με τους εγχώριους συνεργάτες τους.

Επιπροσθέτως, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα που έχει λάβει η κατασκευή του ρωσικού αγωγού, έτσι χαρακτηρίζεται από την Μόσχα, μετά το ναυάγιο του South Stream, είναι ξεκάθαρο ότι η ρωσική πλευρά υπολογίζει σε μια συμφωνία με την Ελλάδα. Αμβλύνοντας παράλληλα όσο το δυνατόν περισσότερο τις αντιστάσεις απέναντι σε μια δυνατή και σοβαρή διαπραγμάτευση της ελληνικής πλευράς. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει αρκετά περισσότερα οφέλη σε οικονομικό επίπεδο. Και αυτό φοβάται το διευθυντήριο των Βρυξελλών. Μπορεί το επαίσχυντο μνημόνιο να «απαγορεύει» το δανεισμό από τρίτους, δεν κάνει καμία μνεία ωστόσο για εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες μέσω ομολόγων και αναπτυξιακές ρήτρες. Και αν επιμείνει το ιερατείο των Βρυξελλών τότε είναι μονόδρομος η έξοδος από την Ευρωζώνη. Και αυτό ο Έλληνας πρωθυπουργός το έχει αποσαφηνίσει στους εταίρους της Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πλέον η Ελλάδα θα αποφασίζει η ίδια για τα εσωτερικά της.

Νευρική κρίση σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 02 Απρίλιος 2015 11:12 -

Που σημαίνει μπορεί να αποφασίζει η ίδια για τις όποιες εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες θέλει και επιθυμεί να κάνει με τρίτους. Ένα δεύτερο που προκαλεί ανησυχία ειδικά στο αμερικανικό Πεντάγωνο είναι η εκπεφρασμένη αρνητική στάση της Ελλάδας, στο ζήτημα των κυρώσεων. Αυτό ενοχλεί και τους σκληροπυρηνικούς της Ευρωζώνης, καθώς θέλουν να ελέγχουν απολύτως το «οικόπεδο» που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.

Kontranews.gr